

Reisverslag

Reisdoel Tirgu Mures, Corunca in Roemenie
Reizigers Aart en Ria van Rijssel
Periode 16 t/m 23 augustus 2012



Vanmorgen 23 augustus 2012 zijn we terug gekomen van een week vakantie in Roemenië.

Afgelopen zaterdag waren we op de bruiloft van een vriendin in een kasteel. Onze kleindochter Jessica (14 jaar) was ook mee. In Roemenië is het gebruikelijk, dat je op een bruiloft in galakleding komt. Jessica zag er prachtig uit en de bruid natuurlijk ook.

Zondag hadden we een rustdag, die we doorbrachten bij Attila en Sandra onder de notenboom. Het was die dagen meestal meer dan 35 graden Celsius, dus warm.

Maandag gingen de kinderen uit Lidia Home een week op vakantie in een gebouw van de CE Union in het berggebied Bucsin, nabij Parajd.

Wij waren er ook van maandagmiddag tot woensdagmiddag. Je zag aan de kinderen hoe ze genoten van de ruimte binnen en buiten, waar ze heerlijk konden spelen met de vele attributen die ze gekregen hadden van de Morgensterkerk uit Vinkeveen. De jeugdclubs hadden een etentje georganiseerd en met de opbrengst deze vakantie gesponsord, zodat de kinderen van Lidia Home een heerlijke week konden genieten.

Zelf had ik kralen bij me en daar zijn ze ook mee aan de slag gegaan. Voor de kleine kinderen waren er houten kralen en voor de groteren kleine glaskraaltjes, dus een moeilijker vorm van ketting maken. De leiding deed met alles enthousiast mee.

Aart heeft met de grote meiden en jongens een berg beklommen met een hoogte van ongeveer 400 meter. Steil en modderig. Ze konden omhoog klimmen en daarna langzaam dalen door teamwork. Heerlijk was het om te zien hoe ze terug kwamen, versleten en vuil tot hun vel, maar trots op zichzelf dat ze dit bereikt hadden. Daarna sprongen ze allemaal met kleding en al in de heel koude en snel stromende rivier. Toen ze weer in het kampgebouw terug kwamen stonden er stapels pannenkoeken op ze te wachten. Heerlijk om ze daarvan te zien smullen. Het werd daarna erg stil en je zag ze in allerlei plekjes afgepeigerd liggen en hangen.

In de loop van de middag moesten wij terug naar Tirgu Mures, dus hebben we niet gezien of ze die avond zonder te treuzelen naar bed zijn gegaan. Iedere avond was het gebruikelijk, dat er door de jongens een kampvuur werd gemaakt. Maar die avond vond de leiding het beter om dit niet te doen en daarvoor in de plaats het spel bingo te doen met een deel van de prijsjes van de Morgensterkerk. De eerste avond hebben ze dat ook gedaan en wat een spanning levert het dan op als je bijna bingo hebt. De meeste speelden voor de eerste keer bingo en hadden er ook nog nooit van gehoord. Voor ons een paar geslaagde dagen.



Prijs uitzoeken bij de bingo



Tafeltennis op je eigen manier



Armbandjes voor de grote meiden



Kettingen voor de kleine



Meerdere activiteiten in het kampgebouw



Wandelen met de kleinste



Bergbeklimmen met de grote



Schoonwassen en verkoeling zoeken





Toekijken met de kleintjes