

Gerliene in ROEMENIË

September 2019

Hoera!!!! De scholen zijn weer begonnen. We zitten weer in een ritme waar we allemaal weer van genieten. Het was leuk die zomervakantie maar na 3 maanden is school toch weer een heerlijke dagbesteding voor de kinderen. Vooral ik geniet van mijn rust in de ochtend. Lekker niemand. Althans..!?? Als onze bouwvakkers er niet zijn. Meestal komen ze niet maar als ze er zijn maken ze ook gigantisch veel herrie. Afgelopen donderdag gebeurde het dat ik om half 8 wakker gemaakt word door een boor die bijna door de muur komt zo hard dat hij klonk. Van het ene op het andere moment is het stil : de elektriciteit is eraf gehaald. Het hele dorp zat zonder elektriciteit. De bouwvakkers pakten in en vertrokken snel. Daarna kon ik mij heerlijk omdraaien en de hele ochtend heb ik lekker kunnen slapen in stilte. Tot je wakker word en wat water wilt drinken.. tsja geen elektriciteit is ook geen water. Geen wc, douche en geen wasmachine. Op zich geen drama voor een paar minuten of een uurtje zal je denken, maar na enkele uren ben je er toch wel klaar mee. Gelukkig kwam het rond 5 uur in de middag alweer terug. In totaal zaten we die dag dus maar 9 uur zonder en konden we daarna alles weer gebruiken.

Zoltán (mijn vriend) neemt mij graag mee om en stukje te rijden in zijn Mazda waar hij heel trots op is. Door onze trektochten komen we op plekjes waar je eigenlijk liever niet wilt beseffen dat deze nog bestaan. In eerstvolgende dorp (Makfalva) vanuit Abod lijkt het allemaal wel mee te vallen. Zo lang je ook niet van de hoofdweg gaat, valt het inderdaad wel mee. Doe je dat wel kom je helaas op plekken die om te huilen zijn. Het lijkt allemaal een ver-van-je-bed-show maar hier word ik/wij er dagelijks mee geconfronteerd. De zigeuners hier leven in krotten. Of eigenlijk zijn er geen woorden voor om het te omschrijven. Nou zijn de zigeuners voor mij al maanden een gebedspunt. Voor lange tijd heb ik al het gevoel dat ik hier wat voor de zigeuners moet gaan betekenen. Zouden jullie mee willen bidden dat God mij mag tonen wat ik kan betekenen voor deze mensen?

‘‘Wat zou het super zijn als jij mijn moeder zou zijn’’ ... uhh slik.. Mijn eerste reactie was dat dit een mooi compliment was op mijn manier van omgaan met



dit kind (De naam wil ik anoniem laten) Het voelde als een schouderklopje op dat moment. In de week daarna heeft hetzelfde kind dit vaker gezegd. Nadat het ook nog zei dat ze dan bij mij wilde wonen voor altijd, begon ik over dit alles na te denken. Waarom het bij mij wil wonen? Het antwoord op die vraag: ‘want jij bent lief’. Weer een compliment, maar doet tegelijk pijn. Even voor alle duidelijkheid: dit kind heeft gewoon een eigen vader en moeder. Dat maakt het dubbel. In deze situatie zou je willen dat ze zeggen dat ze naar hun eigen mama toe willen gaan. Dat haar/zijn moeder de liefste van de hele wereld is. Kinderen horen onder elkaar te discussiëren wie de liefste moeder heeft. Althans dat is normaal bij jullie in Holland. Hier niet, en dat doet mij pijn. Ze zitten hier bij ons omdat de ouders niet voor ze kunnen zorgen en in het geval van dit kind, ook geen liefde is. En dat liefdevolle ouders belangrijk zijn zag ik in een ander waargebeurd voorval. 2 gezinnen met beide kinderen. Gezin 1 is een christelijk gezin waar de kinderen alle liefde krijgen die de ouders maar hebben. De kinderen worden gestimuleerd en uitgedaagd om te ontwikkelen. Bij gezin 2 is dat anders. Kinderen zijn een inkomstenbron. Moeder geeft gering eten aan de kinderen maar doet vooral niet te veel moeite met en voor de kinderen. Bij gezin 1 kan de baby met 10 maanden al zelfstandig zitten, kruipen, lopen en maakt al verschillende geluidjes/woordjes. Bij gezin 2 kan de baby van ongeveer dezelfde leeftijd nog niks. Niet zitten, niet kruipen of lopen en zeker niet praten of geluidjes maken. Ziet u wat liefde en een beetje support kan doen?

Ik ben zeker niet gekomen om de rol van hun moeder te vervangen maar wel om die liefde alsnog te geven aan deze kinderen. Maar dit kan niet zonder jullie steun door gebed en financiën. Blijven jullie voor deze kinderen maar vooral voor deze ouders bidden?

Gerliene de Jong

gerlienedejong@hotmail.com

bezoekadres: Abod 48

Postadres:
Gerliene de Jong
Corunca 165
547367 Corunca
Jud.Mures Romania

NL73RABO0135275717

o.v.v. Gerliene