

ROKI Tudósító

Van de Redactie

Voor u ligt de 4^e nieuwsbrief. Hierin kunt u lezen over de ontwikkelingen en termijnen die aflopen. De vraag komt op: 'Hoe nu verder?'. Als hulpverlening in het rijke westen heb je snel de neiging om te vragen:



'Kun je het nu nog niet zelf redden?'. Het is zoeken naar de goede weg. Het blijft moeilijk om in Roemenië vanuit het niets; als niet-geregistreerde, naar

iets; geregistreerd en zorgen voor je eigen gezin, op te krabbelen.

Als stichting mogen we blij zijn dat er goede hulpverleners zijn die de juiste afwegingen maken welke hulp er nodig is. Als stichting zijn we dankbaar dat we de middelen krijgen om deze door te geven.

Het interview is dit keer met het hoofd van de zigeunerschool, Erzsebet Magyari. Hierin leest u haar verleden en haar plannen voor de toekomst.

Marianne van der Veer.

| | |
|-----------------|--|
| Inhoud : | Pag. 1 Van de Redactie Van de voorzitter "ROKI" Website nieuws |
| | Pag. 2 Even voorstellen Projecten |
| | Pag. 3 Even kennismaken |
| | Pag. 4 Zomerkamp Lidia Home Tot slot |

Colofon:

Stichting ROKI – Wilnis
Trilgras 25
3648 JG Wilnis
Tel/fax 0297-282022
Email: contact@roki.nl
KvK. nr. 30 180 900
Giften blijven welkom op:
Bankrekening: 1352.75.717

Van de voorzitter

'En zo wie zodanig een kind ontvangt in Mijn naam, die ontvangt Mij'. Deze woorden uit Matthéüs kwamen in mij op



bij het schrijven van dit voorwoord. In Lidia Home waren en zijn een heleboel problemen, waarvan een deel wordt veroorzaakt door geldgebrek. Gelukkig is dit deels opgelost door giften vanuit

Ierland, maar er moet nog een structurele oplossing komen. U kunt de kinderen helpen door één van hen te sponsoren door elke maand een bedrag aan Stichting ROKI over te maken. Alle beetjes helpen. U kunt contact opnemen met stichting "ROKI". Voor adres zie colofon of kijk op de website; www.roki.nl Veel leesplezier over de kinderen en degene die hen helpen.

Aart van Rijssel, voorzitter.

"ROKI" Web site nieuws

Na de laatste Tudósító was er een website-prijsvraag. De vragen en antwoorden zijn te vinden onder *Nieuws* de website, nieuwsitem van 15 juni. Of klik [hier](#). De

winnaars waren Liesbeth de Leeuw en Bea Kodde van de Grijp. Zij hebben inmiddels enkele Roemeense gadgets ontvangen. Recent is de website weer bijgewerkt met de nieuwsbrieven van Fekete Sandra (in Roemenië komt de



achternaam vooraan) én de acties van ROKI van de zomerperiode. Neem een kijkje! De betrokkenheid van de mensen bij ons werk blijft ons verwonderen! Dit blijkt uit de persoonlijke contacten en ook de middelen die ons door U ter beschikking worden gesteld. Reacties op www.roki.nl blijven welkom: Mail de webmaster contact@roki.nl.

Harry de Haan

Even voorstellen

Mijn naam is Dick Groenendijk

Ongeveer tien jaar geleden heb ik Aart van Rijssel ontmoet. Al ruim 25 jaar waren wij, als gemeenteleden, verbonden aan de Hervormde gemeente van Wilnis.

Door diverse omstandigheden in het gemeentewerk ontstond er een bepaalde klik, die langzaam naar een vriendschap uitgroeide en naar elkaars interesse. Door deze omstandigheden mocht ik deelnemen aan de oprichting van onze Stichting ROKI. Gelukkig hadden onze partners, mijn vrouw Ali en de vrouw van Aart, Ria ook een klik op het gebied van creativiteit, maar ook in elkaar als persoon. Op deze manier draag ik mijn steentje bij als rondbrenger van de rondzendbrief van Sandra en de Tudósító, verder doe ik allerlei hand- en spandiensten voor Stichting ROKI.

Dick.



Projecten

Lidia Home



Er zijn veranderingen in het kinderdhuis "Lidia Home"; plannen voor herstructurering. Eén plan; de interne verhuizing begint nu



vorm te krijgen. Drie jonge dames zijn naar de bovenverdieping verhuisd en hebben hun eigen kamer. Er wordt gestart met de begeleiding naar het zelfstandig wonen.



De jongste drie kinderen zijn inmiddels ondergebracht bij een familie in een nabijgelegen dorp.

Sponsoring

Daarmee draagt u bij aan de kosten welke gemaakt worden om Lidia Home draaiende te houden. Om 14 kinderen 24 uur een thuis te geven is veel geld nodig. Stichting ROKI garandeert dat elke cent door u geschonken ten goede komt bij het kind. Neemt u gerust contact op met één van de bestuursleden. Zie hiervoor het colofon of kijk op onze [website](#).

AP project

In december 2007 gaan Aart en Ria van Rijssel naar Roemenie. Er is een gesprek gepland met Szabo Istvan, de project manager in Tirgu Mures. Het onderwerp is de voortgang van het AP project in 2008. De twee-jaars ondersteuning die stichting ROKI heeft toegezegd is bijna



ten einde. Momenteel worden de plaatselijke gemeenten getraind om de diaconale zorg te geven in de 10 gezinnen die door het AP project ondersteund worden.



Even kennismaken

In deze nieuwsbrief zijn de interviewvragen, via mail, aan Erzsebet Magyari gesteld. Erzsebet is hoofd van de zigeunerschool. De zigeunerschool is het 1^e project dat de stichting financieel ondersteund.

Waar ben je opgegroeid; gezin, school enz.

Ik ben Erzsebet Magyari. Mijn beroep is lerares. Ik groeide op in een klein gezin, in Marosvasarhely (Tirgu Mures, Roemenië). Mijn gehele schoolperiode was in het Hongaarse gedeelte van Roemenië, in Tirgu Mures, behalve de Babes Bolyai University in Cluj Napoca.

Mijn familie bestond uit vader, moeder en mijn broer. Mijn hele leven luisterde ik naar de adviezen van mijn ouders, die me leerden om bescheiden, goed-voorbereid, tolerant, goedgehartig en familie-gericht te zijn. Mijn familie moest hard werken om ons studiemogelijkheden te geven. Met hun hulp werd ik lerares en mijn broer een geologisch beroep. Dat was mijn grootmoeders droom. Zij werd in de 2^e wereldoorlog omge-



bracht. Mijn familie verloor ook het huis en de levensomstandigheden waren erg moeilijk.

Wat wilde je later worden?

Vroeger wilde ik lerares worden en dat ben ik nog.

Is wat je nu doet een bewuste keuze?

Vanaf 2000 deed ik een project met achtergestelde kinderen, waarbij ik hulp kreeg van een psycholoog en vier vrijwilligers. Dit was het begin van de Curcubeu Foundation (stichting Regenboog), die exclusief ten dienste staat voor zigeunerkinderen. Wij waren de 1^e school in onze stad die hulp aan deze categorie kinderen gaven.



Ik had veel ervaring in het onderwijs met zigeunerkinderen, omdat ik lerares was op een staatschool met een mix aan kinderen. Daarop zaten Roemeense, Hongaarse en zigeunerkinderen .

Wat houdt je werk in en wat vind je belangrijk in je werk en word je voor dit werk betaald?

Mijn dagelijks werk betreft zeer diverse gebieden: administratief, secretariael, relatieonderhoud, kinderbescherming, onderwijsinspectie, projecten, contacten met de ouders en het geven van adviezen aan deze ouders. Het is onbetaald werk. In deze baan is het erg belangrijk een goede relatie met iedereen te hebben; ouders en leraressen om harmonie te creëren tussen ons en de samenleving. In mijn leven waren mijn eigen kinderen ook erg belangrijk: Twee kinderen, die nu ook ouders zijn. Mijn dochter is actrice en mijn zoon sportman. Ik ben oma van een tweeling en een meisje.

Wat zou je in de toekomst nog willen doen?

Ik wil het onderwijs op een hoger niveau brengen, de naaiworkshop uitbreiden en meer studenten en ouders in deze activiteit betrekken.

Wat doe je in je vrije tijd? Hobby, sport enz.

Als ik niet werk, droom ik van de school. Ik doe aan patchwork en let op de honden op school. Voor sport heb ik geen tijd.

Wat is je favoriete boek?

Wat betreft mijn favoriete boek: ik houd van klassieke en moderne literatuur.

Hoe ken je stichting "ROKI"

Ik moet zeggen dat onze school als christelijke school is begonnen en alle vrijwilligers zijn christenen. Zij helpen ons christelijk onderwijs te geven. Stichting ROKI en onze school moesten elkaar ontmoeten vanwege ons gezamenlijke doel: Hulpverlening aan misdeelde kinderen. Het was de Dorcas weeskinderen manager Istvan Szabo die ons aan elkaar voorstelde.



Erzsebet Magyari.

Zomerkamp met de kinderen van Lidia Home

Sandra vroeg ons (Aart en Ria) of wij zin hadden om mee te gaan naar het zomerkamp omdat er te weinig personeel mee kon. Het leek ons wel wat, al wisten we niet wat er van ons verwacht werd. De



kinderen waren op vrijdagmorgen gekomen en hadden de hele dag op ons zitten wachten. Het had die hele dag geregend ze moesten binnen blijven.

Maar een veldspel kan ook binnen. Toen wij aankwamen waren ze binnen aan het volleyballen en we werden gelijk bij het spel betrokken.

Uit Nederland hebben we allerlei attributen meegenomen om ze te vermaken.

We dachten met de meiden kettingen te maken en Aart zou met de jongens de bossen ingaan. Maar al gauw bleek dat de jongens ook wel kettingen wilde maken en de meiden wilde ook wel de hoogste top in de bossen bereiken.

Het regende wel eens maar de meeste tijd hadden we mooi weer dus gingen de meeste kinderen overdag mee met Aart de bossen in en de tijd die over was werden er kettingen en armbanden gemaakt. Ze hadden er veel gemaakt. De kinderen kregen voor iedere ketting die ze maakte een klein bedrag en wij zouden ze in Nederland proberen te verkopen. We hadden ook echte Hollandse spelen mee zoals een sjoelbak en dat was een groot succes. De stenen vlogen je soms om de oren. Mens erger je niet, je kunt het

maar met 4 spelen maar dat hinderde niet want aanmoedigen was ook leuk. Het was een heerlijke week. En voor ons: we willen volgend jaar wel weer van de partij zijn!

Aart en Ria van Rijssel

Tot slot

Hopelijk bent u door deze nieuwsbrief op de hoogte gebracht over stichting ROKI. In de volgende nieuwsbrief willen we u informeren welke beslissingen genomen zijn voor de projecten. Reacties zijn welkom per post, mail of via de website www.roki.nl. Als u vragen hebt, bel gerust.

Namens de redactie,
Marianne van der Veer

