

# ROKI Tudósító

## Van de Redactie

In deze 2<sup>e</sup> "Tudósító" kunt u lezen over de zigeunerschool, het AP project. U/jij maakt kennis met Istvan Szabo en leest zijn uitgangspunten waaruit hij zijn belangrijke werk kan doen in Roemenie. Lees snel verder over het vele andere nieuws van stichting ROKI.



Veel leesplezier toegewenst. Reacties zijn welkom per brief (zie colofon) of via mail: [nieuwsbrief@roki.nl](mailto:nieuwsbrief@roki.nl).

Namens de redactie, Marianne van der Veer.

## Van de voorzitter

Sinds de vorige Tudósító is er weer veel werk verzet. Als bestuur werden we erg betrokken bij de ziekte van Sandra. Ze lijdt aan de ziekte van Pfeiffer en dat is een langdurige kwestie. Nu kan ze weer enkele uurtje in Lidia Home werken, waar toch haar hart ligt. Sandra heeft verkering gekregen met Attila. Hij heeft haar ten huwelijk gevraagd. Hij deed dit tijdens het verblijf in Nederland en Sandra stuurde iedereen een SMS-je; "Attila is op zijn knie gevallen!" Ja, haar Nederlands gaat wat achteruit, want velen dachten: 't Is toch wat voor het eerst in Nederland en dan je knie bezeren. Gelukkig ging hij **door** de knieën voor zijn aanzoek en was er met de rest van zijn knie niets aan de hand. Het AP project heeft al 4 sociaal werkers die 8 families ondersteunen. Wij, Ria en Aart, hebben in de zomervakantie een van de families bezocht. De omstandigheden zijn zeer schrijnend. Op de site kunt u onze bezoekervaring lezen.



De grondslag van stichting ROKI is Jesaja 41 vers 10: *Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.* Oude taal, maar vol met kracht. Eenvoudiger gezegd: *Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.* Het bestuur put kracht uit deze tekst en bidden deze kracht toe aan de werkers van het AP project, en onze broeders en zusters in Christus in Roemenië. Blijft u ons steunen door uw gebed en uw giften? Aart van Rijssel.

## Even voorstellen

Sinds 2002 ben ik betrokken bij de stichting. Toen de voorzitter Aart van Rijssel mij vroeg om deel te nemen in het bestuur van deze stichting was de keuze niet zo moeilijk. De doelstelling van de stichting, dat zij zich wil inzetten om de leefomstandigheden van Oost-Europese kinderen te verbeteren, sprak mij erg aan. Zeker als je ziet hoe slecht de omstandigheden van deze kinderen soms zijn. Ook de werkzaamheden die Sandra in Lidia Home verricht vond en vind ik nog steeds erg belangrijk. Binnen het bestuur vervul ik de functie van penningmeester en mag dus op de centen passen. Gelukkig wordt de stichting door velen op het hart gedragen zodat er steeds voldoende middelen zijn voor het onderhoud van Sandra en de projecten die de stichting ondersteunt. We mogen dit echt wel als een zegen van God op het werk van de stichting zien. Cees Broere



### Inhoud :

- Pag. 1:  
Van de Redactie  
Van de voorzitter  
Even voorstellen
- Pag. 2:  
Projecten
- Pag. 3:  
Even kennismaken
- Pag. 4:  
Vervolg;  
even kennis maken.  
Actie, actie, actie.....  
Tot slot

Colofon:  
Stichting ROKI – Wilnis  
Trilgras 25  
3648 JG Wilnis  
Tel/fax 0297-282022  
Email: [contact@roki.nl](mailto:contact@roki.nl)  
KvK. nr. 30 180 900  
Giften blijven welkom op:  
Bankrekening: 1352.75.717

Projecten ;

**Zigeunerschool**

De zigeunerschool is begonnen in een woonhuis met in de kamer één lokaal, waar aan 20 kinderen les



werd gegeven. Toen de huur werd opgezegd is met behulp van de stichting Vijf Broden en Twee Vissen uit Krimpen aan den IJssel een groot huis gekocht waarin vier leslokalen gemaakt werden. In de garage werd een naailokaal ingericht. Er wordt 's morgens aan een groep les gegeven en 's middags weer aan een andere groep. Nu bezoeken ruim 100 kinderen de school. Het is bijzonder onderwijs, want de kinderen komen op alle leeftijden naar de school, van 4 jaar tot 14 jaar. De 4 jarigen bezoeken de OVADA (kleuterschool) en de overigen wordt met een speciaal programma klaar gestoomd voor het normale staatsonderwijs. De meeste zijn pienter genoeg om een paar klassen in één jaar te doen, terwijl het onderwijs in Roemenië zwaarder



is en dieper op de stof ingaat. Stichting ROKI ondersteunt de school met goederen o.a. alle naaimachines (nieuw gekocht in Roemenië en tweede hands van een bevriende winkel), gelegaliseerde computerprogramma's en dozen met lappen voor het naai-onderwijs. Van een kinderdagverblijf dat in Nederland ging stoppen, hebben we de inrichting gekregen om het lokaal van de kleuterschool in te richten. Daar zijn ze erg blij mee. Vervolgens betalen wij de maaltijd welke

alle kinderen tussen de middag krijgen en het salaris van de kokkin. Ook de naailerares wordt door stichting ROKI betaald. Inmiddels zijn drie meisjes, na hun vervolg opleiding, aan het werk in een atelier. Dit uiteraard voor zolang het duurt, want de zigeuners hebben de gewoonte om vroeg te trouwen, zo rond hun 15<sup>e</sup> jaar. Dan kunnen de jonge vrouwen door de zwangerschappen niet meer werken. Maar wellicht wordt door het onderwijs wat ze zelf hebben ontvangen een basis gelegd voor hun zienswijze over onderwijs en werk voor hun kinderen. Denken in generaties dus. Alles kost geld en we hebben nu geld voor twee jaar ondersteuning toegezegd.

Giften voor de zigeunerschool zijn en blijven dus welkom.

**Sorteren voor transport**

Wij zullen ons even voorstellen. Wij zijn Alie Groenendijk en Mariska Vos. Een keer in de maand sorteren wij voor stichting ROKI de kleding die wij gekregen hebben. De kleding die er nog mooi uit ziet wordt verzendklaar gemaakt en op transport gezet naar Roemenië. Sandra zorgt er in Roemenië dan weer voor dat het bij de personen terecht komt die het nodig hebben.



De vraag die veel gesteld wordt is: Wat hebben jullie dan nodig en nemen jullie mee? Vooral kinderkleding! Kleding voor volwassen personen is ook nodig, maar in mindere mate. Indien u twijfelt bij het geven van spullen, bel gerust. Zie colofon. Kleding weg gooien doen wij nooit. Kleding die wij niet kunnen gebruiken voor Roemenië gaan naar Dorcas, een organisatie

die spullen naar oost Europese landen vervoert. Hebt u vragen of vindt u het leuk om te helpen met sorteren, neem dan contact op met Ali Groenendijk, tel. 0297-283750.

**Sandra in Roemenië**

Sandra is in Roemenië de ogen van de stichting. Sandra werkt als vrijwilligster in Lidia Home. Ook heeft Sandra zitting in de advies commissie bij de aanmeldingen voor het AP project. Stichting ROKI voorziet in het levensonderhoud van Sandra.

**Sponsoring van een kind in Lidia Home**

Vanaf € 5,- per maand kan er een kind uit Lidia Home gesponsord worden. Momenteel worden er 6 kinderen in Lidia Home gesponsord door particulieren met de medewerking van stichting ROKI. Van het sponsorgeld kan er schoolbenodigdheden, kleding en voldoende voedsel worden gekocht.



**AP project Abandon Prevention**

Het doel van dit project is dat er geen kinderen op straat komen, door hun families te ondersteunen in



hun strijd om het dagelijkse bestaan. Onze partner in Roemenië is de CE-Union, een Christelijke organisatie die werkt onder de armen in Roemenië.

Even kennismaken

In deze nieuwsbrief willen we u kennis laten maken met Szabo Istvan. Istvan is projectleider van het AP project. Sandra heeft het interview afgenomen en vertaald.

**Waar ben je opgegroeid; gezin, school enz.**

Ik ben opgegroeid in Marosvasarhely, (Tirgu Mures) in een christelijk gezin met 7 kinderen. We woonde in een huis samen met de ouders van mijn moeder, hier heb ik gewoond totdat ik mijn eigen gezin kreeg. Na de basisschool ben ik verder gegaan op de vak-school. Na militaire dienst ben ik in de avonduren verder gaan studeren aan de technische universiteit in Marosvasarhely.

Doordat ik in een groot christelijk gezin ben opgegroeid heb ik geleerd om met mijn medemensen om te gaan, zo ook actief bezig te zijn met de gemeente, ze te helpen waar nodig.



**Welk persoon was een voorbeeld voor jou in je jeugd? Is dat veranderd?**

Als jongetje van 11 jaar ben ik zeer actief geweest met schaatsen en andere sporten. Je hebt hier zeer veel doorzettingsvermogen voor nodig en je bent veel op jezelf gericht. In die tijd heb ik niet echt een persoon gehad die ik als voorbeeld nam.

Pas toen ik in de zomervakantie met een kamp mee-ging, ik was toen een jaar of 17 of 18, waar vele jongeren uit christelijke gezinnen aan meededen werd ik minder op mezelf gericht. Dit kamp werd georganiseerd in het parochiehuis van de familie Visky. Mijn leven heeft hier een omekeer gemaakt en een andere manier van leven heb ik daar geleerd. Eigenlijk heb ik nooit echt 1 persoon gehad die ik als voorbeeld nam, meer nam ik een voorbeeld aan Christus, hij was mijn model. Ik wilde graag in zijn voetspoor treden vooral in de dagelijkse bezigheden, roepingen. Ik wilde graag zijn volgeling zijn. In de tv van militaire dienst heb ik mijzelf laten gaan in alles wat met de ogen en de handen te krijgen was, veel plezier en vermaak, maar niet wat was van Christus.

Niet lang na die tijd is pas die omekeer in mijn leven geweest.

**Wat wou je later worden?**

Als jonge jongen wilde ik in de techniek. Alles wat maar te maken had met in en uit elkaar zetten, motoren, nieuwe dingen leren kennen en weten hoe ze in elkaar zaten had mijn liefde.

Met mijn ingenieurs diploma werkte ik al vrij snel op een constructie bureau, waar zeer bekwame onderzoekers werkten. Hier had ik al snel bereikt wat ik als jonge jongen als doel had gesteld. Maar door het foute communistische systeem kon je al gauw niet veel meer ontwikkelen als constructie onderzoeker, innerlijk voelde ik een honger die niet gestild kon worden op de plek waar ik was.

**Is wat je nu doet een bewuste keuze ?**

Toen het communistische systeem veranderde kwam er een hoop energie in me los. Er kwamen meer mogelijkheden en ik kreeg meer perspectief. Je kon nu (doorgaans) je eigen werkplek kiezen, je eigen doelen nastreven, met democratie in het vooruitzicht.

In die tijd leidde ik samen met mijn vrouw (Lidia) verschillende zomer kampen voor kinderen en jongeren. Onze leidraad was onze wens ze op Christus weg te leiden. Hier is ons levensdoel veranderd. Ons enige doel is nu; achtergelaten, in nood verkerende kinderen een arm te geven, ze Christus weg te laten zien en ze te helpen uit hun noden.

**Doe je dit werk betaald of vrijwillig?**

Ik ben altijd actief bezig in mijn werk, meer dan de 8 uur die ik voor mijn werk wordt uitbetaald. Mijn werk



doe ik voor mijn Koning en ben Zijn werker, dus vaak gaat het betaalde en vrijwillige werk door elkaar heen. Ik sta helemaal achter wat in de bijbel staat: je linkerhand niet laten weten wat de rechterhand doet, al de energie, tijd en geld die je besteed aan Gods werk. God geeft in onze slaap weer genoeg, meer dan we verdienen!

**Wat houdt je werk in en wat vind je belangrijk in je werk?**

Mijn primaire werk ligt bij Pro Christo et Ecclesia diakonia. Hier werk ik mee aan het oplossen van de dagelijkse problemen.

In het kindertehuis heb ik meer de taak als vader, wat inhoud dat ik elke dag aanwezig ben, tussen de kinderen maar ook de volwassenen. Maar ook het onderhouden van contacten tussen de families en hun kinderen.

Dagelijks ben ik ook bezig met het AP kindbeschermend project, grote gezinnen project en ouderen zorg project. In al deze projecten heb ik vooral de coördinatie in handen.

Ook mijn werk in de kerkelijke gemeente neemt vele moeilijke beslissingen met zich mee, maar die wel zeer belangrijk zijn, ook voor de andere projecten. De tijd die ik hier op aarde heb gekregen besteed ik dan ook met blijdschap aan deze taken.

**Belangrijke gebeurtenis?**

Dag aan dag voelen we met mijn familie, werkers Gods wonderbaarlijke voorzienigheid. Dit niet alleen in de projecten maar ook in ons persoonlijk leven. Elk nieuw contact die ons werk steunt is voor ons een bijzondere gebeurtenis, of een kind, gezin of persoon die we konden helpen geeft ons blijdschap, en lofprijzing in ons hart naar God toe. Wij hebben als uitgangspunt Matheus 25 vers 40b; ' Toen u dit voor een van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.' Het geven van alleen al een beker water is al zeer belangrijk, dus voor ons is er geen verschil tussen belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen.

**Wat zou je in de toekomst nog graag willen.**

Mattheüs 9 vers 37 'Wat is de oogst groot en wat zijn er weinig arbeiders!' Ik wil me verder inzetten in Zijn oogst.

**Wat doe je in je vrije tijd? Hobby, sport enz.**

Weinig tijd besteed ik eigenlijk maar aan mezelf. Maar als het even kan, dan lees ik graag boeken of tijdschriften die me geestelijk weer vullen of vakliteratuur die te maken heeft met mijn werk. Graag praat ik met mensen over levensbelangrijke dingen, datgene aan hen geven wat God aan mij heeft gegeven. Doordat ik een sportman ben geweest leer ik de kinderen graag zwemmen, skiën, een balsport, tafeltennis of een fiets tocht.

**Wat is je favoriete boek**

Het Levensboek en boeken die Gods evangelie en teksten uitleggen zijn toch de meest favoriete boeken voor mij.

**Hoe ken je stichting "ROKI"?**

Door onze trouwe vrijwilligster; Sandra van Rijssel en haar ouders mochten wij kennis maken met de stichting Ik mocht hen ontmoeten op de Regenboog zigeunerschool, waar stichting actief sponsor is en ik als raadsbestuurslid. Natuurlijk ken ik "ROKI" als sponsor van Lidia home. Nu ook nog eens als hoofdsponsor van het AP project.



**Actie, actie, actie.....**



Er zijn verschillende acties georganiseerd t.b.v. stichting ROKI. Er was een bazaar op camping de Oldemeyer te Hardenberg de gehele opbrengst was voor stichting ROKI. We stonden met een kraam op de braderie te Kockengen en op de monumentendag te Capelle aan den IJssel. Wilt u/jij meer lezen over deze acties, neem dan een kijk je op de website.

**Tot slot**

Hebt u genoten van de 2<sup>e</sup> Tudósító. Reacties zijn welkom per post, mail of op de website [www.roki.nl](http://www.roki.nl) . Op deze site kunt u nog meer lezen en zien over de projecten, reisverhalen, Sandra enz. Als u vragen hebt bel gerust. Namens de redactie, Marianne van der Veer