

# ROKI Tudósító



## Bestuurlid bezoekt voor het eerst Roemenie en de projecten:

Enige tijd geleden mocht ik het Roemeense land voor het eerst met mijn eigen ogen zien. Elf dagen heb ik met mijn vrienden en medebestuurders Aart en Ria van Rijssel opgetrokken. De reis heb ik alleen gemaakt met het vliegtuig. Ik was verrast door de schoonheid van het land maar ook door de enorme tegenstellingen. Rijk en arm, vooral heel arm. En juist voor die laatste groep ging ik daarheen. De projecten van onze stichting bekijken en vooral meehelpen.

Samen met Aart en Ria op bezoek geweest in Lidia Home, het kindertehuis midden in de stad Tirgu-Mures. Als we de poort binnen rijden staat daar een prachtig groot gerenoveerd huis. Je hebt niet het idee in de stad te zijn en er is buiten een heerlijke plek bij om te spelen voor de kinderen. We hebben daar een gesprek en rondleiding gehad en er waren kinderen aanwezig omdat het vakantie was en dus niet naar school. Wat is het dan triest dat je nergens anders heen kunt omdat je geen ouders hebt, of je hebt ze wel maar weet niet waar of de situatie is dermate slecht dat het niet kan.

In kindertehuis Kerub in Abod leef je letterlijk en figuurlijk dicht bij de natuur. Op het platteland, boven op de berg tussen allerlei dieren en de moestuin en de kakdoos binnen handbereik. Hoe biologisch wil je het hebben? Het lijkt natuurlijk allemaal prachtig maar wat een oceaan van verdriet schuilt hierachter. Deze kinderen komen uit omstandigheden waar wij eigenlijk niet eens aan durven te denken.

Daar vooral veel klusjes gedaan, het huis in orde gemaakt voor vier kinderen die erbij zouden komen. Ik neem mijn petje af voor de werkers in het Kindertehuis. Naast de zorg voor de kinderen zorgen ze ook nog eens dat het huis schoon blijft, zorgen ze dagelijks voor het eten, wordt de groentetuin bijgehouden, is er natuurlijk ook nog was die gedraaid moet worden. Natuurlijk moeten de kinderen meehelpen maar het moet toch allemaal aangestuurd worden. En wat dacht je van in de winter. De radiators blijven niet warm als de houtkachel uit gaat. Dus dan mag je als opvoedster/werker een paar keer 's nachts je bed uit en buitenom om hout in de kachel te gaan gooien. Je hebt dan al een hele dag gewerkt want je werkt 48 uur achter elkaar.

Bij Sandra thuis hebben we dozen met spullen uitgezocht die met transport uit Nederland zijn gekomen. ook dit is een heel karwei waar Sandra vaak alleen voor staat. Wij geven dit met liefde weg en daar is het zo bitter hard nodig. De schoonheid van het land verbleekt als je kindjes aan de kant van de weg ziet, schaars gekleed, zwarte groezelige snoetjes. Je zou ze allemaal willen helpen.

Verder heb ik nog toeristische plaatsen bezocht, naar de kerk geweest de boodschappen gedaan en alles wat zo op je pad komt.

Als stichting staan we allemaal rondom Sandra en haar gezin heen. Ik heb een kijkje in haar leven mogen nemen en ben super trots op haar. Moge God haar de kracht geven om dit werk te blijven doen.

Joke van Buren

## Kinderkleding- en speelgoedbeurs van 'het Vlinderbos'

Zaterdag 2 april was het weer zover! De kinderkleding- en speelgoedbeurs van "de Vlinderbos" in Wilnis. Ook dit jaar konden de deelnemers die spullen inleverden hun overgebleven kleding en speelgoed doneren voor Stichting Roki. Net



als vorig jaar waren we van harte welkom van 9.00 uur tot 11.00 uur aanwezig te zijn met informatie. De tafel met folders en foto's stond op een strategische plek: vlakbij de kassa's! We hebben veel informatie kunnen geven. Men was echt geïnteresseerd in het werk van de Stichting en Kerub in het bijzonder. Veel artikelen werden geschonken en wij waren heel blij met deze actie! Volgend jaar graag weer!

## Presentatie:

Woensdag 20 april is er een presentatie over project Kerub gegeven. Op uitnodiging van de vrouwenvereniging van de Nieuwe Westerkerk te Capelle



aan den IJssel. De opbrengst van hun seizoen en een collecte werd met een leuke cheque overhandigd van €500.



**Acties:** Dit voorjaar hebben we een tulpen en hyacintenactie gehouden in de omgeving van Nieuwkoop, Houten en Wilnis. Via de mail en Facebook konden vrienden, collega's en bekenden bestellingen doorgeven. Er is massaal op gereageerd, we hebben heel veel bloemen bezorgd en ook zijn er giften overgemaakt. Het totale bedrag kwam op €795,00. Van dit geld worden materialen gekocht om nieuwe schommels, speelhuisje en een zandbak te maken. Dit komt dan bij Kinderterhuis Kerub te staan zodat de kinderen weer veilig buiten kunnen spelen. Allen die deze actie gesteund hebben, nogmaals hartelijk dank! Joke van Buren.

**Project:** Lidia Home deed een verzoek aan stichting Roki voor een jaar melk en fruit voor de kinderen. Er was nog genoeg reserve bij de stichting dus hebben we dit kunnen honoreren.



### Vrijwilligers in Kerub voor 3 maanden

In oktober 2015 verlieten wij, Aart en Ria, het internaat Kerub in Abod (Roemenie). We mochten eind april 2016 weer terug keren. Na het plaatsen van onze caravan op het 'schoolplein' konden we aandacht besteden aan de kinderen. Zodra de kinderen ons zagen stormden ze op ons af en riepen 'Aartbasci' en 'Rianeni'. Ze vlogen om onze hals en knuffelden ons op een heftige manier. We waren gelijk weer thuis bij de bewoners van Kerub.



Het was de voorbijgaande periode best wel spannend geweest. De kinderen hebben allemaal een rugzak met negatieve levenservaring. Dat vergt veel van de werk(st)ers, maar we merkten dat de kinderen zich binnen de gestelde regels meer gedroegen. Het voorleven en voordoen werpt vruchten af.



Voor de winterperiode was 17 kuub brandhout beschikbaar. Ook dat was spannend. Was dat genoeg of moest er bij gekocht worden? Hout is noodzakelijk voor de verwarming van het huis en voor het koken in de keuken. Het bleek onvoldoende en er moest nog eens 7 kuub bij gekocht worden. Nu halen ze het net, omdat het voorjaar eigenlijk te koud is voor het gemiddelde hier in het land. Trouwens het krijgen van hout betekent niet dat je het kunt stoken. Het hout moet nog gezaagd en gekloofd worden. Ook was dit 'nieuwe' hout nog niet helemaal gedroogd. Dit betekent dat het vuur gemaakt moet worden met het droge hout en als dit goed brand kan je aan het nieuwe hout beginnen. Het is maar een weet. Is er iemand die een kettingzaag over heeft? Nu moeten we onze buurman daarvoor vragen, maar ook hout zagen moeten de kinderen leren.



Er zijn vier meiden (leeftijd 4 tot en met 10 jaar) bij gekomen, die allemaal een plekje in het huis hebben gekregen en nu bezig zijn een plekje in de groep te krijgen. Best wel ingewikkeld, want de vier zijn uit een (1) gezin en zijn homogeen. Ze komen uit een ander internaat en zijn een blok geweest om daar te overleven. Hier is de ruimte om hen heen en kunnen ze zich individueel gaan ontplooiën. Na een gewenningsperiode gaan ze werken. Ze moeten nu al de afwas doen, maar gaan ook het huis schoonmaken, houthakken en in de groentetuin werken. Zoveel mogelijk met de hand, want dat moeten ze leren. Daar mogen wij een kleine bijdrage aan leveren. Ze werken met Aart mee buiten en Ria leert hen binnen de fijne motoriek gebruiken.



Wat Aart en Ria daar tot eind augustus doen schrijven ze in een weblog die jullie kunt lezen op [www.roki.nl](http://www.roki.nl). Daar worden ook de foto's geplaatst, waardoor alles visueel wordt gemaakt.



**Colofon:**  
Stichting ROKI – Wilnis  
Trilgras 25  
3648 JG Wilnis  
Tel/fax 0297-282022

Email: [contact@roki.nl](mailto:contact@roki.nl)  
KvK. nr. 30 180 900  
Giften blijven welkom op:  
Bankrekening:  
NL73RABO1352.75.717

### Tot slot:

De redactie hoopt dat u/jij genoten hebt bij het lezen van de 17<sup>e</sup> nieuwsbrief. Bij deze nieuwsbrief wordt een rondzendbrief van Sandra bijgevoegd. Wilt u/jij meer informatie kijk op [www.roki.nl](http://www.roki.nl)