

ROKI Tudósító

Project Kerub (Cherub)

Er is veel werk verzet in Roemenie. M.n. bij project Kerub. Hier onder lees je een samenvatting van de verslagen van het bestuur van Kerub.

September: We hebben sollicitatiegesprekken gehouden voor 2 opvoedsters en een kokkin en ze aangenomen. Het huis ziet er van binnen echt al netjes eruit. Het sanitair moet nog worden aangebracht. Daarna het parket.

Helaas kinderen zijn er in overvloed. We hebben contact opgenomen met de sociale medewerkster van de gemeente. Ze stonden te juichen toen ze van ons project hoorde, helaas omdat er zoveel kinderen in nood zijn...toch fijn dat er nu een oplossing voor ze komt. We hebben besloten niet per schooljaar te beginnen, maar waarschijnlijk een maandje later. Dit omdat we niet gehaast willen starten. Ook omdat we het gebouwtje aan de voorkant nog steeds niet hebben verworven, waar de keuken en de eetzaal moeten komen.

Oktober: Op dit moment staat het huis bijna klaar voor begin. De keuken hebben we voor 15 jaar in gebruik gekregen. De muren moeten we verven en we hebben nog van alles nodig als: een houtstoof (kachel) om op te koken, tafels stoelen, keuken gerei etc. Geld voor verbouwing is zo goed als rond (behalve voor de buitenkant van de twee gebouwen.) We hebben nog €1.000 voor de kleinere dingen die nog aan het huis gedaan moet worden. Ook hebben we een toezegging voor het boren van een nieuwe put. Het probleem is dat er tot nu toe nog maar €5.000 van de €15.000 voor exploitatie is gesponsord, waar we ontzettend dankbaar voor zijn, maar dit is absoluut niet genoeg om een kindertehuis te onderhouden. Om deze reden zijn we niet begonnen in de herfst en willen we nu even geen geld meer in het huis steken.

December: God is groot. Het kinderliedje "Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig", blijft maar in mijn hoofd zitten. We hebben in 1 week tijd €11.000 voor exploitatie toegezegd gekregen. Er is dus nog maar een gat van ongeveer € 4.000 over. Ook kregen we €1.000 wat we kunnen gebruiken voor de kleinere dingen die nog aan het huis gedaan moeten worden om te kunnen beginnen. Want het is zeker dat we in de lente gaan beginnen, want we hebben het volste vertrouwen dat het over blijvende gat zeker gedicht gaat worden. Vriendelijke groet, Biro Edit, Fekete Sandra



Dit wordt de keuken en eetzaal.



Jaarmarkt Wilnis

Zaterdag 13 september stond een deel van het bestuur met een kraam van Stichting ROKI op de Jaarmarkt te Wilnis.

Behalve onze gebruikelijke kraam had Joke Buuren voor diverse cadeautjes met zeepjes gezorgd. Tante Nely Plooy gaf voor de verkoop potten met zelfgemaakte sprits. Jessica en Maarten Vos zorgden met hun vader Rijno voor een groot soort vissenkom. Met een hengel met een knijper kon het publiek een euro ingooien en bij het ophalen hing daar dan een cadeau aan. Mede door het prachtige weer was er veel belangstelling. De opbrengst was iets meer dan €300, bestaande uit €110 door de vissenkom en ongeveer €205 voor de andere verkochte artikelen.



Oliebollen voor project Kerub.

Zaterdag 1 november heeft de ZWO groep van de Morgensterkerk te Vinkeveen en Waverveen oliebolletjes gebakken die verkocht werden in een kraam bij winkelcentrum Zuiderwaard te Vinkeveen. Lees hier de belevenissen van de groep.

Afgelopen zaterdag was met een heerlijk zonnetje de oliebolletjesverkoop voor kindertehuis Kerub.

De start van de actie op vrijdag verliep even in paniek toen bleek dat de grondstoffen niet waren geleverd.

Gelukkig konden we s`avonds nog in Brabant dit halen. Het prachtige weer heeft er mede voor gezorgd dat de verkoop prima verliep en toen we s`middags door onze grondstoffen heen waren en niet meer konden bakken, Moesten we uiteindelijk "nee" verkopen. We hadden een mooie opbrengst van €1.100



Lidia Home

2 bestuursleden zijn in Roemenië geweest. Een van hen, Ria, heeft 2 diensten meegedraaid in Lidia Home.

Zondag om 9 uur begon Sandra en ik in Lidia Home om de 8 kinderen één voor één wakker te maken. Sandra zocht de kleren uit voor de kleintjes en de grotere zorgden er zelf voor.

Na een ontbijt gingen we lopend naar de kerk, wel 20 minuten, een hele tippel met de kleintjes van 5 en 6 jaar. De kinderen gingen naar de kindernevendienst

Eenmaal thuis na de maaltijd gingen we in de studeerkamer een adventskrans en kerstballen maken. Alle kinderen deden ieder op zijn eigen manier mee. Er waren



ook kinderen die gingen haken wat ze pas hadden geleerd. Langzaam aan kwam ook de rest van de kinderen thuis, zij waren voor een weekend in een ander kindertehuis geweest. Na de avondboterham, die bestond uit heerlijke luxe broodjes, restanten van een restaurant, was er een gezellige avond met kletsen en Bijbelstudie. De kinderen hoefden niet op tijd naar bed want de andere dag waren ze vrij. Om 23.00 uur was alles stil en konden wij ook naar bed. De volgende morgen lagen de kinderen nog in bed toen onze dienst erop zat.



Woensdag toen de kinderen thuis kwamen herkende ze mij direct. Echt leuk dat ze je accepteren ook al verstaan we elkaar niet. Ik spreek geen Hongaars, maar ze deden hun uiterste best om me te laten begrijpen wat ze bedoelden en als het echt niet lukte sleepten ze Sandra erbij. Ik voelde me erg aangetrokken tot een jongetje van 7 jaar

die nog niet zo lang in Lidia Home is. Hij komt uit het centrum van de stad, kwam bijna niet onder de mensen en ging ook niet naar school. Zijn moeder heeft 2x een hersenbloeding gehad en is halfzijdig verlamd. Zijn vader was altijd dronken en verkwanselde alles wat er in huis was voor drank. Het jongetje deed zijn uiterste best om bij me in de buurt te zijn en me alles, wat hij leuk vond, te laten zien. We hebben samen een puzzel gemaakt van 'cars' en hij heeft een gebouw van duplo gemaakt. Hij was er erg trots op, maar andere kinderen konden het niet laten om het kapot te trappen. De kinderen kunnen erg hard zijn voor elkaar. Voor één persoon als leiding is het niet mogelijk om overal tegelijk te zijn. Voor de kinderen die toch allemaal ouders of een ouder hebben is het wonen in Lidia Home veelal beter dan thuis. Ik heb een stukje mogen meemaken in hun leven.

Goederen Transport

Bijna elke twee maanden stuurt Stichting ROKI een transport naar Roemenië.

We krijgen de goederen van mensen uit de woonomgeving van bestuursleden en van de mensen die tijdens een kledingbeurs dit afstaan. Deze goederen worden opgeslagen in een particuliere garage en daar gesorteerd. Vervolgens worden de goederen in zogenaamde palletdozen gedaan. Zodra we ongeveer 52 dozen (ongeveer 5 kuub) hebben brengen we die naar een humanitair transportorganisatie (zie onze website www.roki.nl). Deze brengt onze goederen naar Attila en Sandra (i.v.m. administratieve voordelen) in Roemenië. Zij bekijken de inhoud van de dozen en nemen daar voor zichzelf en voor anderen in hun omgeving uit. Daarna gaan de dozen naar Lidia Home voor de kinderen daar. De restanten worden verkocht aan een tweedehands kledingwinkel en de opbrengst daarvan komt op de rekening van Lidia Home. De goederen van ROKI hebben een goede naam, dus ook een goede opbrengst. Dit willen we zo houden en daarom sorteren we streng. Kapotte dingen voeren we via de gemeente af, niet bruikbare goederen gaan naar de Dorcaswinkel in Aalsmeer. Het is een heel werk, maar wij, Attila en Sandra en Lidia Home zijn erg dankbaar voor de goederen die we krijgen. Wij zijn wel nog op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het sorteren of het wegbrengen van de goederen.



Colofon:

Stichting ROKI – Wilnis

Trilgras 25

3648 JG Wilnis

Tel/fax 0297-282022

Email: contact@roki.nl

KvK. nr. 30 180 900

Giften blijven welkom op:

Bankrekening: NL73RABO01352.75.717

Tot slot van de redactie:

Hopelijk heeft u/jij met plezier de nieuwsbrief gelezen. Als u/ jij deze Nieuwsbrief per mail wilt ontvangen mail uw/ jouw mailadres door. Stichting Roki wil zo hun steentje bijdragen aan het milieu. Roki is ook te vinden op Facebook. Wordt Vrienden!! en u/jij leest het laatste nieuws of op WWW.roki.nl

**Het bestuur van stichting Roki wenst u/jou,
Goede Kerstdagen en een Goed 2015**