

ROKI Tudósító

Van de redactie

De 14^e Tudósító ligt voor u. Hierin kunt u lezen over de paas pakketten die in Lidia Home gebracht zijn en ander nieuws. We zijn blij te mogen vermelden dat het project Kerub van start gaat. Veel lees plezier.



Marianne van der Veer

Acties

Op uitnodiging heeft de stichting 15 april een gratis kraam bezet. In wijkgebouw Present, in de Fonteinschool te Mijdrecht. Op het plein was een kramenmarkt in het kader "Goud in uw wijk" met nadruk op contact en voorlichting, verkoop was toegestaan.



13 juni heeft de stichting een kraam bezet op de vrouwenmorgen in Alphen aan de Rijn.

Colofon:

Stichting ROKI – Wilnis
 Trilgras 25
 3648 JG Wilnis
 Tel/fax 0297-282022
 Email: contact@roki.nl
 KvK. nr. 30 180 900
 Giften blijven welkom op:
 Bankrekening: NL73RABO1352.75.717

Van de voorzitter

Het is een tijdje stil geweest rondom Stichting ROKI. We hebben twee nieuwe bestuursleden en we hebben afscheid genomen van bestuursleden die vanaf de oprichting deel uitgemaakt hebben van het bestuur. Na de wisseling is het altijd weer even wennen aan elkaar, maar ook aan de nieuwe rol die we binnen de groep innemen. Het is goed voor een organisatie dat er nieuw bloed inkomt. Mooi om te constateren dat de nieuwe bestuursleden ideeën inbrengen en dat de 'oude' deze ook positief benaderen en meedenken. Dat is elkaar de ruimte geven om tot een juiste richting te komen. De Stichting gaat weer met nieuwe elan aan de slag en denkt na over hoe projecten aan te pakken. De financiering blijft een punt van constante zorg. Bij onze 'collega goede doelen' zie je een soortgelijke zorg en constatering. We zouden zo graag meer willen, maar we moeten ook verantwoord besluiten. Blijft u a.u.b. aan ons en onze doelgroep denken. Efeze 4 vers 16: Van Hem (Christus) uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. Aart van Rijssel



Paas pakketten



In april is er een bezoek gebracht aan Lidia Home. Met het transport waren er lekkernijen uit Nederland gekomen. Het personeel van Lidia Home heeft na de vergadering de paastas gekregen namens stichting ROKI, en wij: Corrie de Jong (oud bestuurslid) en Marianne van der Veer, mochten een mand vol aan de kinderen geven. De kinderen waren buiten en stonden snel allemaal om de mand heen. Veel van wat ze zeiden verstonden we niet, maar wel : "PINDAKAAS!!". Nadat iedereen de mand bewondert had ging deze mee naar de keuken. Alle kinderen mochten gelijk een boterham met:.....



Op de foto's is te zien hoe blij ze er mee waren. Wilt u de reactie's zien van de kinderen dan kunt u het filmpje bekijken op Facebook u/jij kunt een link vinden op www.roki.nl

