

# ROKI Tudósító

## Van de voorzitter



Bij de voorbereiding viel het me op dat dit al de 13<sup>e</sup> keer was dat we u nieuws van de stichting ROKI doen toekomen. Wat zijn we dankbaar dat u dit wilt lezen. Er zijn diverse wetenswaardigheden opgenomen, zoals een nieuw project in de vorm van het stichten van een nieuw kindertehuis Kerub (Cherub). Ook stelt een nieuw bestuurslid zich voor. Financieel gaat het in Nederland nog niet goed en dat is merkbaar bij stichting ROKI doordat het moeilijker wordt voldoende financiën bij elkaar te krijgen. Gelukkig ontvangen we voldoende voor de bestaande projecten. We werden wel verrast door hulp uit onverwachte hoek voor het nieuwe project. Daarvoor danken we de Here God. In 1 Johannes 3

vers 18 staat: laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Dit is onze drijfveer en mogen wij daarvan getuige zijn.

Aart van Rijssel, voorzitter.

Nog meer nieuws (sommigen weten het al): Fekete, Attila en Sandra hebben hun 3<sup>e</sup> kindje mogen krijgen, een dochtertje met de namen Júlia Rozália. Haar roepnaam is Júlia (spreek uit: joelià). Het meisje groeit voorspoedig en ontpopt zich als een klein mensje. Op het geboortekaartje stond het gedicht: De Heer weet wat je nodig hebt. Hij leidt je in alles wat je doet. Hij geeft je kracht als je zwak bent. Hij begeleidt je waar je ook heen gaat. Hij zal je uitgang en je ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

De trotse grootouders: Aart en Ria van Rijssel.



## Actie

Stichting ROKI mocht een stand inrichten bij een bijeenkomst van Women's Grace. Binnen in de hal werden de standjes ingericht. Veel vrouwen kwamen voor de ochtend begon al even kijken. Om 9 uur begon het programma. We hebben heerlijk met elkaar gezongen, gebeden, geluisterd rond het thema: dromen. Soms komen ze uit, soms ook niet. Maar in alles is de Heere God! Hij staat in goede en slechte tijden naast je, achter je en is om je heen! Na afloop kwam de drukte voor het standje goed op gang. Opbrengst 100% voor stichting ROKI.



Op de najaarsmarkt te Wilnis hebben we een kraam ingenomen. Daarin verkochten we bloemstukjes, glazen potten met sprits, kransen, noten uit Roemenië en rommelmarkt spulletjes (ontvangen goederen, maar welke niet naar

Roemenië gestuurd kunnen worden). Het weer werkte die dag niet mee, maar de opklaringen waren voldoende om aan het eind van de dag een heel erg goede opbrengst te hebben.

### Inhoud:

- Pag. 1  
Van de voorzitter.  
Actie
- Pag. 2  
Even voorstellen  
Lidia Home
- Pag. 3 en  
Project Kerub
- Pag. 4  
Project Kerub vervolg  
Tot slot

### Colofon:

Stichting ROKI – Wilnis  
Trilgras 25  
3648 JG Wilnis  
Tel/fax 0297-282022  
Email: [contact@roki.nl](mailto:contact@roki.nl)  
KvK. nr. 30 180 900  
Giften blijven welkom op:  
Bankrekening: NL73RABO0132.75.717

## Even voorstellen



Per 1 juli 2013 ben ik toegetreden tot het bestuur van ROKI als beoogd opvolger van onze penningmeester Cees Broere. Mij is gevraagd me kort voor te stellen wat ik uiteraard graag doe. Mijn naam is Jonathan Stam en ik ben 27 jaar oud en woon op dit moment in Mijdrecht. In het dagelijks leven werk ik als accountant in de controlepraktijk van een groot accountantskantoor en houd ik mij bezig met jaarrekeningcontroles van bedrijven.

Daarnaast studeer ik op Nyenrode Business Universiteit en ben ik op dit moment bezig de afronding van de postmasteropleiding tot registeraccountant. Naast studie en werk ben ik actief als kerkorganist in een tweetal kerken en geef ik leiding aan de tienerclub van de Hervormde Gemeente Wilnis. Ter ontspanning zing ik nog bij koor Edoza uit Hilversum en ben ik bij wijze van hobby nog één zaterdag per maand vrachtwagenchauffeur. Als lid van de Hervormde Gemeente Wilnis ben ik in aanraking gekomen met Stichting ROKI en in 2005 heb ik samen met een aantal leden van de jeugdvereniging een vakantiereis gemaakt naar Roemenië. Tijdens deze reis hebben we een week met de jongeren in Lydia Home opgetrokken en enkele verbouwingen uitgevoerd. Zo heb ik concreet iets gezien van de omstandigheden waarin kinderen daar opgroeien en van de activiteiten die ROKI ondersteund. Toen ik in het voorjaar van 2013 gevraagd werd om het bestuur van ROKI te komen versterken heb ik daar dan ook niet lang over na hoeven denken. Ik hoop met mijn financiële achtergrond een bijdrage te kunnen leveren aan het stichtingsbestuur en gezamenlijk een visie te kunnen ontwikkelen over de verder toekomst van ROKI.

## Lidia Home



Wij (Aart en Ria van Rijssel) mochten tijdens ons verblijf in Roemenië ook het kindertehuis Lidia Home bezoeken. Daar kwamen wij ongeveer 14 jaar geleden voor het eerst en waren de bewoners bijna allemaal onder de 12 jaar. Nu kunnen we spreken over dat dit de eerste generatie in Lidia Home was. Van die groep is bijna niemand meer in het huis. Zij zijn voor het merendeel ondergebracht onder andere projecten, waardoor ze zelfstandig kunnen wonen en leven. Een aantal van hen hebben een betaalde baan, wat heel opmerkelijk is, omdat er een hoge werkloosheid is in Roemenië. De 'nieuwe' generatie bewoners zijn allemaal weer jong en leven op een andere wijze. Zij zijn bewuster van de mogelijkheid die ze hebben om via studie hun leefomstandigheid te veranderen. Tijdens ons bezoek bleek dat we bij hen weer moeten werken aan het krijgen van een band. Of niet, blijven we vertegenwoordigers van een

sponsor op afstand? Best wel een ingewikkeld vraagpunt. Je zou graag je drijfveer, te weten ons geloof in Jezus, en de daaraan gekoppelde liefde, aan hen willen bekend maken, maar aan de andere kant constateerden wij dat de medewerkers die liefde ook uitstraalden. We besloten om een afwachtende houding aan te nemen. Op 20 oktober 2013 bestond Lidia Home 20 jaar. Zij nodigden ons uit voor de viering, maar helaas konden we daar niet naar toe. Wel heeft stichting ROKI gemeend hen een wasmachine als kado te geven. Zij kopen die daar in een winkel en laten die ook installeren door lokale mensen. Dit in overeenstemming met het beleid van Stichting ROKI.





De doelstelling van het tehuis is om achtergestelde wezen onderdak, onderwijs en een christelijke opvoeding te geven. En het kindertehuis Lidia Home in Tirgu –Mures met ( landbouw- ) goederen te sponsoren. In de zomer kunnen de kinderen uit Lidia Home hier in de vorm van stage, ervaring komen opdoen met het werken op het land. Het huis in Abud kan in het begin onderdak bieden aan 10 tot 12 kinderen.

De opzet van de vereniging Kerub is in voorbereiding. De bankrekening is aangevraagd en gekregen, alleen moet na de vestiging van de vereniging, de bankrekening worden uitgebreid met een Eurorekening. De volgende stap is dat het huis ter beschikking wordt gesteld aan de vereniging

Zodra de vereniging een feit is gaat het bestuur (Sandra, de predikant van de nabij gelegen plaats Makfalfa en de schoonmoeder van Edit) het huis verwerven via huur of pacht voor een symbolisch bedrag. De bedoeling is om dit voor 30 jaar te doen, om de investering eruit te halen. Het huis is van de kerk, maar dit soort besprekingen moeten weer gevoerd worden door de burgemeester. Het dorp Abud heeft 127 inwoners en maakt deel uit van een grotere gemeente. De burgemeester heeft dus niet zo'n status als bij ons, hij is gewoon een hardwerkende werkmans, die het aanspreekpunt is.

Aart en Ria bezochten het dorp en schrijven daarover: op de weg van Tirgu Mures naar Sovata stopten we in Makfalfa. Daar haalden we de predikant op die Nederlands spreekt. Wij hadden van de boekenbeurs (Cees en Jannie) een oude huis-Bijbel gekregen, omdat we hadden gehoord dat hij Bijbels in buitenlandse taal spaarde. Die hebben we persoonlijk aan hem kunnen overhandigen.

De predikant is trouwens een talenwonder, die meerdere talen spreekt, leest en de achtergrond daarvan kent.

Na een bakje koffie reden we over de redelijke steenslag weg, genietend van de mooie natuur, naar Abud. Het viel ons op dat de dominee een lantaarn en een handbijl meenam. We vroegen dan ook of de bevolking zo gevaarlijk was, maar het was om het houtwerk van het dak te beproeven. Gelukkig maar, want wij hadden geen wapen bij ons.





Daar aangekomen bekeken wij het huis. Het ziet er allemaal erg solide uit. De dominee gaf aan dat de kozijnen van de ramen vernieuwd moesten worden, maar geen kunststof en thermopane, want dat zou het karakter van het huis aantasten. Wel dikker glas voor de isolatie. Toen doorgelopen naar de school, in het lokaal zaten 5 (vijf) kinderen, waarvan 1 (één) van de Ovada (kleuterschool). De lerares gaf bij ons een heel lieve en vrolijke indruk en we hebben foto's gemaakt. Daarna kwam de burgemeester met de sleutel en konden we naar de zolder. Daar constateerden wij, Aart en de dominee, dat het houtwerk er nog uitstekend uitzag (na wat hakken met de bijl). Alleen zijn een aantal dakpannen niet meer goed, wat lekkage ten gevolge heeft en daardoor ook het onderliggende stro met cement wegvalt. De vloer van de zolder is traditioneel van modder, maar hoeft niet gerenoveerd te worden. Als de dakpannen gerepareerd zijn (dit zou de burgemeester nog dit jaar laten



uitvoeren), het dak afgetimmerd en geïsoleerd kan hier met gemak een groot aantal kamers gemaakt worden.

Het kamertje naast het trappenhuis stond vol met antieke schoolspulletje, misschien kunnen die in Nederland verkocht worden voor de echte liefhebbers van dit soort zaken.

Vervolgens hebben we kennisgemaakt met de 'nieuwe' predikant van Abud. Hij zou twee weken na ons bezoek gaan trouwen en de pastorie werd opgeknapt. De verbouwingen in de pastorie werden uitgevoerd door de 'presbyters' van de kerk, die kosteloos dit werk verrichten. Ook kunnen zij ingezet worden voor de werkzaamheden aan het huis van de overburen. Onze predikant uit Makfalfa gaf ook nog aan dat hij wel een stel kerkmensen ging charteren voor de werkzaamheden aan het huis.

Tot zover de ontwikkelingen wat betreft de plannen voor het project Kerub.

## Tot slot van de redactie



Hopelijk heeft u/jij met plezier deze nieuwsbrief gelezen. Is je hart open gegaan bij het lezen en zou je zelf ook meer willen doen voor kinderen in economisch achter gebleven gebieden. Dan is stichting ROKI iets voor u/jou. Als bestuur zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Je kan daardoor mee werken om een kind een toekomst te geven. Wilt u/jij meer weten bel gerust of kijk op [www.roki.nl](http://www.roki.nl) Namens de redactie, Marianne van der Veer