

# ROKI Tudósító

## Van de redactie

10 jaar stichting ROKI. In deze Tudósító wordt hier veel aandacht aan besteed. Harry de Haan blikt terug op de 10 jaar maar neemt daarbij ook afscheid van het bestuur.



We zijn dankbaar dat Edith Stam zijn plaats inneemt. Zij stelt zich voor, Sandra vertelt over 10 jaar Lidia Home, Ria van Rijssel vertelt over een ludieke actie bij een Bijbelstudie midweek. Dit en meer in de 12<sup>e</sup> Tudósító. Veel lees plezier.

Marianne van der Veer

## Inhoud:

### Pagina 1.

Van de redactie  
Van de voorzitter  
Even voorstellen

### Pagina 2.

10 jaar stichting Roki  
10 jaar Lidia home

### Pagina 3.

Wie jarig is, trakteert...

### Pagina 4.

Actie's  
Tot slot

### Colofon:

Stichting ROKI – Wilnis  
Trilgras 25  
3648 JG Wilnis  
Tel/fax 0297-282022  
Email: [contact@roki.nl](mailto:contact@roki.nl)  
KvK. nr. 30 180 900Giften blijven  
welkom op: Bankrekening:  
1352.75.717

## Van de voorzitter

*Kom en zie Gods daden; ontzagwekkend is Zijn doen voor de mensenkinderen (Ps.66:5).*

Voor u ligt een speciale uitgave van Tudósító in verband met het 10-jarig bestaan van Stichting ROKI. We herdenken dat we 10 jaar geleden bij de notaris een handtekening hebben gezet om deze Stichting te starten. In deze 10 jaar is er veel gebeurd. Een paar voorbeelden: de invoering van de Euro, Roemenië bij Europa, de start van het AP project, bijna allemaal nieuwe kinderen in Lidia Home, Sandra getrouwd met Attila en de geboorte van hun kinderen. Ondanks alles blijkt dat een opvang voor kinderen noodzakelijk blijft en daarom ook Stichting ROKI zal moeten blijven functioneren of haar werkzaamheden moet uitbreiden. Daarover leest u verder in deze uitgave van Tudósító. Speciaal aanbevolen het stuk over ons 'cadeau' aan het kindertehuis Lidia Home. Blijft u ons steunen? We rekenen op u!  
Aart van Rijssel

NB. Met Róbert gaat het heel goed. Hij is en blijft een wonder. Hij is nu 2,5 jaar, gaat naar 'school' en ontwikkelt zich zoals alle kinderen van zijn leeftijd.

## Even voorstellen

Er is mij gevraagd om in de Tudósító mezelf voor te stellen. Officieel heb ik nog geen plaats genomen in het bestuur. Maar schijnbaar ben ik al verkozen! Wat een vertrouwen! Nu moet ik dit nog gaan waar maken. En daar ga ik natuurlijk mijn best voor doen! Voor diegene die mij (nog) niet persoonlijk kennen, zal ik een en ander vertellen over mezelf. Wat trouwens niet mijn sterkste kant is. Liever iemand anders in de spotlights! Mijn naam is Edith Stam en ik ben 48 jaar. Sinds 1983 ben ik zeer gelukkig getrouwd met Wim. Samen hebben wij 4 dochters. Paola van 25, Thari van 23, Maaïke van 18 en Sascha van 12 jaar. Ik ben een 'echte' Wilnisse. Net niet geboren, maar wel getogen. Stichting ROKI ken ik al vanaf de oprichting. Dat wil zeggen: van naam. Niet waar de stichting zich zoal mee bezig hield en houdt. Maar ik ben ondertussen enigszins bijgepraat! De nieuwsbrieven van Sandra heb ik natuurlijk wel allemaal in de loop der tijd gelezen. Dus ik wist wel iets .... Zaterdag 8 september was mijn vuurdoop in de kraam op de Wilnisse najaarsbraderie. En misschien heb ik u of jou dan wel ontmoet!



## 10 jaar stichting Roki

November 2001. Aart en Ria gaan naar Roemenië. Ze hebben mij gevraagd mee te gaan en omdat ik al jaren in de lezersgroep van Sandra zit ga ik mee! Videocamera mee en spring in het diepe.

Een lange rit via bijna 2000 kilometer die vanaf halverwege Hongarije steeds moeilijker is. We hebben diverse projecten bezocht waaronder uiteraard Lidia Home en Dorcas Home, maar ook de Zigeunerschool en een gehandicaptenschool.

Daar te zijn opent je ogen. Het land was schraal, de kleur grijs. Mensen zonder hoop gezien. Alleen maar bezig met overleven. Maar ook talentvolle mensen die er wat van maakten! God werkt ook daar, misschien wel juist daar!

Mei 2002 vroeg Aart van Rijssel me deel te nemen als bestuurslid voor een nieuw op te richten stichting : ROKI. Vanaf die dag heb ik me ingezet voor het doel : kansarme kinderen te ondersteunen in Oost-Europa. In 2002 heb ik een sponsorloop georganiseerd. Met de opbrengst kon sanitair en keukenvoorziening in de zigeunerschool worden opgeknapt.

Ik heb voor de stichting een website opgezet [www.ROKI.nl](http://www.ROKI.nl). En heel veel e-mails verstuurd met brieven / verslagen. Hiermee kon het werk van Sandra Fekete, Szabo Istvan en het werk van de stichting worden verspreid. Voor de stichting heb ik me verder ingezet voor kledinginzameling van kledingbeurzen in Vinkeveen, Wilnis en Nieuwkoop en deze gesorteerd in de garage van Aart. Diverse keren hebben Aart en Ria verslag gedaan van hun werkbezoeken. Doordat ik daar ben geweest kon ik me een goed beeld vormen van hun verhalen.

Ik ben dankbaar voor de laatste 10 jaren als bestuurslid. Nu is voor mij tijd voor iets nieuws. Mijn hoop is dat jonge mensen toetreden tot het bestuur omwille van de levensvatbaarheid en continuïteit.

Harry de Haan

(ex) algemeen adjunct, Stichting ROKI



## 10 jaar Lidia home

Tja 10 jaar is een lange tijd, waarin heel wat is veranderd. Zo was 10 jaar geleden het nest van Lidia Home overvol. Helaas net als in de natuur hebben we uit dat nest enkele jongeren moeten "gooien". De reden? Of ze wilde niet meer bij ons blijven, de wijde wereld trok hard aan hen, terwijl ze nog te jong waren om zelf te kunnen vliegen, of wij waren niet in staat hun op de juiste manier op te voeden.

Anderen hebben we na een spoedcursus vliegen en overleven in de grote, harde wereld een duwtje gegeven in de juiste richting,

Weer anderen wachtten de juiste tijd af, waren heel goed voorbereid en vliegen nu op eigen kracht in die harde wereld.

Drie hebben we over mogen plaatsen naar een betere, veiliger en warmer nest, waar ze niet uit hoeven te vliegen!

Nu hebben we weer een nestje vol. Deze kinderen komen uit totaal andere situaties. Ze komen allemaal van thuis en worden thuis toegesproken als ze bij ons niet gedragen. We hebben dan ook totaal andere verwachtingen van deze groep kinderen. We hopen dat we geen van hen uit het nest hoeven "gooien", want dat doet zeer, nog steeds ontzettend zeer! Ook is het fijn om totaal nieuwe mede opvoeders naast je te hebben staan die niet alleen voor het inkomen werken, maar vooral uit hun hart en ziel! Dit geeft rust!

In de afgelopen 10 jaar was ROKI voor dit Lidia Home nest onmisbaar. Zij stonden, om in het spraakbeeld te blijven, vlogen altijd naast ons, al was het met een bemoediging of financiële steun. Zat er een gat in het nest, hadden we meer professionele hulp nodig voor de kinderen, dagelijkse behoeftes zoals schoenen, fruit, shampoo, vlees of wat dan ook, ze waren er, ze hielpen ons.

Ook persoonlijk heb ik heel wat te danken aan ROKI. Dankzij ROKI kon ik mijn werk in Lidia Home doorzetten en mogen we dit mooie werk blijven doen. Daarnaast





steunde ROKI ook mij en mijn gezin in de moeilijke tijd die we moesten doormaken. Hier ben ik en mijn gezin erg dankbaar voor.

En dan te bedenken dat de ROKI leden dit allemaal in hun vrije tijd doen, vanuit hun hart.

Als laatste, maar zeer belangrijk, zijn jullie, de mede bewogenen, bidders en financiële steunverleners! Zonder jullie was en is dit werk ondenkbaar.

Ik bid dat dit vruchtbare werk in Lidia Home nog vele jaren mag doorgaan, want het is nog steeds nodig!

Vriendelijke groet, Sandra

## Wie jarig is, trakteert en krijgt cadeau.

Stichting ROKI viert in 2012 haar 10 jarig bestaan en het bestuur heeft besloten dat dit niet zomaar voorbij kan gaan. We gaan een cadeau weggeven en wat kan je dan beter doen dan anderen extra te ondersteunen. Het is een project geworden, waarmee we het kindertehuis Lidia Home te Tirgu Mures, Roemenië met praktische zaken ondersteunen.

De geschiedenis van Stichting ROKI is nog een beetje kort, maar we kunnen wel zeggen dat we na een aarzelend begin, gegroeid zijn tot een bruisende organisatie, die verschillende kleinschalige projecten in Roemenië bekostigt. We hebben geen overhead kosten en van elke inkomende Euro gaat bijna 100% naar de projecten.

Voorbeelden van de projecten zijn:

- de kosten behorende bij de opvang en opvoeding van drie kinderen, die een plaats in een gezin hebben gekregen;
- het AP project, waarmee we proberen dat zeer arme gezinnen hun kinderen niet op straat zetten;
- het kindertehuis Lidia Home, die helemaal van giften afhankelijk is.

Voor verdere details kunt u onze website raadplegen [www.ROKI.nl](http://www.ROKI.nl).

Het kindertehuis Lidia Home is dus het project dat we extra willen ondersteunen. Toen we hen vroegen waarmee we hen extra konden helpen, kwamen ze met de volgende heel praktische zaken, die normaal niet kunnen worden gedaan. Wat denkt u van:

Fruit voor 18 kinderen	€ 285
Schoenen 2 paar 18 kinderen	€ 837
Kleuterschool 3 kinderen	€1099
Logopedie 4 kinderen	€ 857
Psychologe 5 kinderen	€1440
Totaal	€4518

Geen luxe, maar erg directe projecten en daarom heeft het bestuur toegezegd voor alle 5 de projecten een inzameling te houden.

Bij elkaar hebben we € 4518,- nodig en die hebben we als Stichting nog niet.

Daarom doen we een beroep op u. Geef u ons a.u.b. geld, zodat dit bedrag bij elkaar komt. Alle kleine (en grote) beetjes helpen. Mogen we op u rekenen?

Uw gift is welkom op bankrekening 1352.75.717 t.n.v. Stichting ROKI te Wilnis en aftrekbaar omdat Stichting ROKI een ANBI verklaring heeft van de belastingdienst.

Van harte aanbevolen.

Hoogachtend,

Aart van Rijssel



### Bijbel studie midweek in de Oase.

De eerste week van juni 2012 was er een bijbelstudiemidweek met ruim 40 zusters, christelijke vrouwen, in het vakantieoord De Oase, in Westendorp, een plaatsje nabij Doetinchem.

Er was ook een gelegenheid om zelfgemaakte artikelen te verkopen en daar maakte de aanwezige vrouwen gebruik van. De opbrengst van deze verkooftafel was € 130.

Ook hebben we daar op donderdagavond een veiling gehouden. We kregen van één van de zusters een tas vol met zelfgemaakte spulletjes, zoals: speldenkussens, gebreide sokken, sterren gemaakt van stroken papier, hoesjes voor je mobiel of papierenzakdoekjes. De veiling was een onderdeel van de bonte avond. De veilingmeester en zijn 2 medewerkers waren zowaar in pak met stropdas. De veilingmeester had een grote stratenmakers hamer en een omgekeerde emmer om het gebodene op af te slaan. Alle aanwezigen hadden een nummer dat ze omhoog konden steken als ze wilden bieden. Een van de medewerkers schreef het gebodene bedrag op het nummer. Na de veiling kwam ieder vernummer het totaalbedrag betalen.

De veilingmeester had het erg druk om alles in goede banen te leiden. Maar er werd goed geboden. Ook hebben de vrouwen zelf met wol iets gehaakt. Donderdagmiddag hebben we al het werk weer teruggevraagd en zo konden ze die avond bieden op hun eigen werk. De opbrengst van de hele veiling was € 218,15 en zo met de € 130 was er een aardig bedrag over voor Stichting ROKI.

Ria

Naast bovenstaande actie, heeft stichting ROKI 1 september op de jaarmarkt in Kockengen met een kraam gestaan waar de opbrengst € 96,25 was. En op 7 september in Wilnis waar de verkoop € 445,30 opbracht.

Op de bazaar van de Sionskerk in Alphen aan den Rijn heeft stichting ROKI met een voorlichtingstand gestaan, waar we voor € 95,00 verkocht hebben. De totale opbrengst, meer dan € 11.000,00, van de bazaar was voor stichting ROKI. Deze gift wordt besteed voor een kachel in Lidia Home.

Er zijn dit jaar al 3 goederen transporten naar Tirgu Mures verzonden. De goederen worden eerst door Sandra uitgezocht en gegeven aan gezinnen en kinderen die het direct nodig hebben. Wat overblijft gaat naar de 2<sup>e</sup> handwinkel. De opbrengst van de 2<sup>e</sup> handwinkel is voor Lidia Home.



## Tot slot

Hopelijk vond u/jij de 12<sup>e</sup> Tudósító leuk om te lezen. Dankzij alle sponsors wordt het mogelijk gemaakt dat het werk kan doorgaan. Want dit blijft nodig. Het cadeau wat we willen geven is dan ook geen luxe maar hoort bij de basisbehoefte zoals wij die ook hebben. Helpt u mee om dit project te bereiken? Wilt u meer weten kijk dan op [www.ROKI.nl](http://www.ROKI.nl). Namens de redactie, Marianne van der Veer.